

HUISKRANT



JANUARI -
FEBRUARI
2025

NICO'S COLUMN



Beste bewoner

Een nieuw jaar is begonnen! 2025...we zijn al een kwart eeuw in het nieuwe millennium.

We starten klassiek dus hierbij mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Gevolgd door een glaasje cava met nieuwjaar, driekoningentaart en pannenkoeken rond lichtmis.



Hopelijk is er tegen dan ook een nieuwe Belgische regering. De partijvoorzitters van NVA, CD&V, Vooruit, MR en Les Engagés lijken er maar niet uit te geraken door blijkbaar een mix van te grote ego's, een gebrek aan staatsmanschap en te veel angst voor de achterban. L'union fait la force? Tous en ensemble? Veel merk je daar nu niet van.

Ik reken erop dat op persoonlijk, of menselijk, vlak 2025 een jaar wordt vol met leuke ontmoetingen, warme contacten en veel warmte en natuurlijk een zo goed als mogelijke gezondheid.

Voor het woonzorgcentrum (of de ouderenzorg) weet ik dat het opnieuw een moeilijk jaar zal worden. De zorg en de ouderenzorg zitten in slechte papieren. De overheid heeft in het algemeen geen idee hoe ze het moeten aanpakken en dat terwijl ze al sinds de jaren 2000 weten dat dit eraan zit te komen. Veel meer ouderen, veel meer zorgvragers dan er zorgorganisaties en zorgverleners zijn.

Driekoningen

6 januari

Artikel

Ivo Delfosse

Medewerker

Dogan

Gedichtennamiddag 'Liefde'

13 februari



Er is een stop bij huisartsen, thuisverpleging en andere thuiszorgorganisaties of er zijn lange wachttijden. Twee tot 4 maanden wachten alvorens je naar de oogarts kan is geen uitzondering. Ziekenhuizen proberen ouderen zo snel als mogelijk terug naar huis te laten gaan of in een woonzorgcentrum te laten opnemen. Maar woonzorgcentra zitten vol, verschillende organisaties zoals het Wit-Gele Kruis sluiten afdelingen omdat ze te weinig zorgmedewerkers hebben.

Dus ondanks je zorgen moet je toch naar huis. Hopelijk heb je dan wel familie in de buurt of goede buren die toch een beetje voor jou kunnen zorgen. Laat me even pessimistisch zijn: ik denk niet dat iedereen daarop mag rekenen want eenzaamheid is één van de vele maatschappelijke problemen.

Een ander probleem is de financiële leefbaarheid. Alles is duurder geworden. Veel meer mensen hebben het moeilijk om alles betaald te krijgen. Maar ook wij als woonzorgcentrum betalen net als iedereen steeds meer voor energie, voeding, producten, computers, nieuwe apparaten en wat dan ook. Hier en daar zijn er zelf woonzorgcentra die de deuren sluiten omdat ze het niet meer betaald of geregeld krijgen.

Ik begrijp best dat mensen hun verblijf in het woonzorgcentrum niet meer kunnen betalen met hun pensioen, maar als de maatschappij wil dat dat wel kan, dan moet het pensioen omhoog.

Niet omgekeerd, niet de prijs van het woonzorgcentrum naar omlaag.

Ik snap de overheid wel, een bewoner betaalt de dagprijs voor kost en inwoning, ongeveer 45% van de kosten. De overheid (of de mutualiteiten) betalen zo'n 55% van de kosten, namelijk de zorg. Maar als de overheid daar begint te besparen, waar gaan we dan naartoe? Of wie moet dan extra betalen?

We zullen wel zien. Que sera, sera.

Gemakkelijk is het niet en het ziet er niet naar uit dat daar rap verandering in zal komen. Ondertussen maken we er samen het beste jaar ooit van, genieten we van elk moment en geraken we er wel uit.

Nico



ACTIVITEITEN IN TER BURG JANUARI

Datum	Uur	Waar	Wat
Elke maandag	10u45	Café Ter Burg	Zitdans
Elke woensdag	10u45	Stille Ruimte	Relaxatie
6 januari	14u30	Café Ter Burg	Driekoningen Optreden: Accordeonist
14 januari	14u30	Leefgroep	Zangkoor
16 januari	14u30	Stille Ruimte	Jaaroverzicht Ter Burg 'Van oud naar nieuw'
24 januari	14u30	Leefgroep	Verjaardagsfeest
28 januari	14u30	Leefgroep	Zangkoor

Elke donderdag en zondag om 10u45 is er een **viering** in de stille ruimte.





ACTIVITEITEN IN TER BURG FEBRUARI

Datum	Uur	Waar	Wat
Elke maandag	10u45	Café Ter Burg	Zitdans
Elke woensdag	10u45	Stille Ruimte	Relaxatie
3 februari	14u30	Leefgroep	Maria Lichtmis Pannenkoeken
7 februari	14u30	Café Ter Burg	Hapje tapje
11 februari	14u30	Leefgroep	Zangkoor
13 februari	14u30	Stille Ruimte	Gedichtennamiddag 'Liefde'
14 februari	14u30	Café Ter Burg	Valentijn (via inschrijving)
19 februari	14u30	Leefgroep	Verjaardagsfeest
21 februari	15u	Café Ter Burg	Optreden
25 februari	14u30	Leefgroep	Zangkoor
28 februari	14u30	Café Ter Burg	Grote Bingo

Elke donderdag en zondag om 10u45 is er een **viering** in de stille ruimte.



VERJAARDAGEN BEWONERS JANUARI

01/01



Hilpert Hannelore
Amsterdam

05/01



Ronsmans Maria
Madrid

07/01



Vyncke Marie
Jeanne
Kopenhagen

08/01



Winkler Karel
Jozef
Parijs

09/01



De Lil Clementina
Wenen

10/01



Van Pelt Simonna
Parijs

15/01



Verdurmen Maria
Madrid

17/01



Coosemans
Clément
Parijs

18/01



Nonn Hélène
Parijs

22/01



Vandermeiren
Jeannine
Parijs

26/01



Bruyninckx
Joséphine
Rome





VERJAARDAGEN BEWONERS JANUARI

26/01



Goffeau Lea
Amsterdam

29/01



De Smet Maria
Theresia
Brussel

29/01



Gypens Virginie
Alphon
Amsterdam

30/01



Verzeele Jean-
Louis
Brussel



Herman Van Molle

Vlaamse televisiepresentator en quizmaster

Herman is geboren op 03 januari 1956 en is nu 68 jaar oud.

Op 03 januari 2025 wordt Herman Van Molle 69 jaar.

Silvy De Bie

Belgische zangeres

Silvy is geboren op 04 januari 1981 en is nu 43 jaar oud.

Op 04 januari 2025 wordt Silvy De Bie 44 jaar.

Peter Van De Velde

Vlaams acteur

Peter is geboren op 15 januari 1967 en is nu 57 jaar oud.

Op 15 januari 2025 wordt Peter Van De Velde 58 jaar.

HAPPY
BIRTHDAY.



VERJAARDAGEN BEWONERS FEBRUARI

06/02



Brys Frans
Madrid

09/02



Van Baelen Marie-
Josée
Madrid

11/02



Balis Lucien
Rome

17/02



Gauderis
Lutgardis Steph
Parijs

17/02



Hermans Maria
Wenen

20/02



Belis Lisette
Londen

20/02



Blech Wilfrid
Wenen

22/02



Mattheus Viviane
Lutgard
Parijs

23/02



Buyens Berta
Wenen

23/02



Cauwenbergh
Louisa Maria
Wenen

27/02



Galle Diana
Madrid

27/02



Ackermans
Francinne
Rome



TER BURGS PAROCHIE NIEUWS

Indien ik je dragen kon

Indien ik je dragen kon
over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je
uren en dagen lang.

Indien ik de woorden kende
om antwoord te geven op je duizend vragen
over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden
dan praatte ik met je,
uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik,
uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid
en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan,
uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel
ik ben maar een vriend op je weg,
al uren en dagen lang.

En ik kan alleen maar hopen
dat je dit weet:

Je hoeft niet alleen te vechten of te huilen
als je een vriend hebt
voor uren en dagen lang.

(Marcel Weemaes)



Lichtmis

Lichtmis vieren we op 2 februari en dan eten we pannenkoeken. Maar Lichtmis is ook het moment dat de dagen weer langer worden. Veel mensen verlangen naar licht in de winter.

Het verhaal vertelt dat Maria en Jozef met hun kindje naar de tempel gingen zoals dat de gewoonte was in hun tijd. Ze ontmoetten de oude Simeon en de oude Hanna. Deze twee herkenden in het kindje Jezus 'het licht van de wereld'. Zo blij was Simeon dat hij zei dat hij nu tevreden kon heengaan, want hij had de Messias, het licht voor de wereld, gezien. Maria en Jozef waren verbaasd over wat Simeon en Hanna zeiden. Nog altijd wordt dit verhaal verteld en nog altijd worden de dopelingen uitgenodigd in de parochieviering van 2 februari.

Jong en oud samen, dat is ook het feest van Lichtmis!

Lichtmis heet ook wel feest van de ontmoeting. Laat het net dat zijn dat telkens opnieuw een uitdaging is: elkaar echt ontmoeten. Want angst om de ander te ontmoeten, is een reële drempel. Na vele, vele jaren van eenzame opsluiting en de onmogelijkheid anderen te ontmoeten, gebruikte Nelson Mandela bij zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika deze tekst. Tegen de achtergrond van decennialange rassendiscriminatie en alle geweld en onrecht dat ermee gepaard ging, kan hij wel tellen. De tekst sluit naadloos aan bij dit mooie feest.

Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant,
schitterend, begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlene aan jouw kleinheid.



We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Valentijn

Op 14 februari vieren we Valentijn, het feest van de liefde. Wij kozen gedichten over iemand dragen...

Voor jou...

Ik kom jou bezoeken.
Je zit voor je uit te kijken.
Geen enkele blik van herkenning
als ik je groet.

Ik geef je een kus en sla mijn arm om je heen.
Je beweegt niet.
Ik zit en kijk naar jou.
Je zegt geen woord.
Ergens in jou
moet er een verborgen diepte zijn.
Een wereld voorbij de grijze mist.
Waar je nog weet
hoe hard we vroeger gewerkt hebben.
Waar je nog weet
hoe je me vers geplukte kersen liet smaken.
Waar je nog weet
hoe graag je met mij danste.
Waar je nog weet
hoe onafscheidelijk we waren.
Opnieuw weten
Is een definitie van de hemel geworden.
Tot zolang zal ik alles voor jou onthouden.
(Uit 'Verborgene diepte' van de hand van Anne Vandenhoek)



TERUGBLIK



OVERLEDEN BEWONERS

We namen in de afgelopen maanden afscheid van

De Vits Karel

Vanderlinden Marcel

Sels Monique

Bossier Maria

**Deze *vlinder* stuur ik naar boven
met al mijn liefde
voor degene die er niet meer zijn**





INTERVIEW DE TIJD VAN TOEN



Ivo Delfosse Brussel

"Ik heb Germaanse taal- en letterkunde gestudeerd. Ik heb dan ook altijd een grote interesse gehad in talen en spreek nu Nederlands, Frans, Engels, Duits en Deens. Deens is wel wat moeilijker.

Na mijn studies ben ik begonnen als vertaler Engels. Ik werkte toen samen met een Engelsman als assistent. Later kwam er een plaats vrij bij KBC en ben ik daar aan de slag kunnen gaan. Ik heb er uiteindelijk meer dan 30 jaar bij de KBC gewerkt, van mijn 22e tot mijn 55e.

Ik ben ook vroeg op pensioen gegaan. Reeds op mijn 55e. Ze hebben dan twee jongere mensen in mijn plaats aangenomen omdat dit goedkoper was. De voorwaarden die ik kreeg om op pensioen te gaan waren echter zo goed dat je zot zou moeten zijn om het niet te aanvaarden.

Naast mijn werk ben ik altijd dol geweest op lezen. Ik lees graag in het Nederlands, Engels en Duits en dan vooral romans en zakelijke boeken. Ik ben tot mijn 55e lid geweest van een Duitse boekenclub. Lezen is altijd een belangrijk deel geweest van mijn leven. Op school lazen we indertijd ook al veel, vooral de sprookjes van Hans Christian Andersen."



TERUGBLIK





NIEUWE BEWONERS

Grootjans André



afkomst: Heverlee



beroep: Boekhouder



hobby's: Reizen & voetbal



Madrid

Bruyninckx Joséphine



afkomst: Brussel



beroep: Opvoedster



hobby's: Jeugdvereniging



Rome

je bent welkom
in ons huis
aan onze tafel
in onze familie
met jouw verhalen
in onze wereld





COLLEGA IN DE KIJKER

Hoe start jij je dag?

Met een kopje koffie, terwijl ik het nieuws lees en de aandelenmarkten check. Een van de belangrijkste momenten van mijn ochtend is het sturen van een 'goedemorgen' berichtje naar mijn familie. Omdat ze ver weg wonen, is dit mijn dagelijkse manier om toch dichtbij te blijven. Daarna maak ik graag een korte wandeling naar de vijver van Zaventem.

Volg je liever je hart of je hoofd?

In het verleden volgde ik vooral mijn hart, maar door de jaren heen heb ik geleerd dat het volgen van mijn hoofd vaak tot betere beslissingen leidt. Nu probeer ik vooral verstandig te zijn in mijn keuzes, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor wat het hart zegt. Het is eigenlijk een kwestie van levenservaring; je leert vanzelf wanneer je beter kunt luisteren naar je verstand in plaats van alleen je gevoel te volgen.

Wat is jouw favoriete plek in ter Burg

Zonder twijfel is de Kinezaal mijn favoriete plek in Ter Burg! Het is niet zomaar een ruimte - het is een plek waar hard gewerkt wordt aan herstel en vooruitgang.

Wat neem je van je opvoeding als kind

Mijn opvoeding in Istanbul heeft me zeer waardevolle levenslessen gegeven. In die tijd was Istanbul niet welvarend, en mijn ouders hebben me niet verwend. Ik leerde hoe ik moest werken voor wat ik wilde bereiken. Deze opvoeding heeft me een winnaarsmentaliteit gegeven - ik leerde dat je moet doorzetten en oplossingen moet zoeken in plaats van op te geven. Nu, als volwassene, ben ik dankbaar voor deze les.

Als je door de tijd kon reizen waar zou je dan heen reizen?

Naar het oude Egypte! Het fascineert me hoe deze beschaving zulke indrukwekkende piramides en monumenten kon bouwen met de beperkte technologie van die tijd. Het zou geweldig zijn om te ontdekken wat de échte verhalen zijn achter al die mysteries die archeologen nu nog proberen te ontrafelen. De tijd van de farao's moet echt spectaculair zijn geweest!



Dogan
Kinesist

Wat is je favoriete nummer om op te dansen

Hoewel ik niet de meest uitbundige danser ben, heb ik wel bachata lessen gevolgd. Er zit iets bijzonders in die Latijns-Amerikaanse ritmes en de elegante bewegingen van deze dans.

Waar kan je echt van genieten?

Van het zien dat andere mensen blij zijn! Ik denk dat we niet altijd aan onszelf moeten denken, maar juist ook plezier kunnen hebben als we zien dat anderen het naar hun zin hebben. Het is zo mooi om te zien als anderen genieten, en als je dat kunt waarderen, wordt je eigen leven ook rijker.

Wat is je grootste droom voor de toekomst?

In plaats van één grote droom na te jagen, wil ik vooral goed kunnen omgaan met wat het leven brengt. Aanpassen, verbeteren en het beste maken van elke situatie - dat is mijn aanpak. Het leven brengt altijd verrassingen, en ik wil flexibel genoeg zijn om daarmee om te gaan. Mijn droom is dus eigenlijk om sterk genoeg te zijn om alle uitdagingen aan te kunnen en er altijd het beste van te maken.



WIST JE DAT?

Natascha een opleiding volgt in Tienen?



Deze opleiding heet:

Breng je brein in beweging!

Wat is het?

Het is een oefenmethode voor de hersenen ontworpen door een muzikant die drums en percussie speelt. Hij werkte samen met verschillende soorten dokters om deze methode te ontwikkelen. Op het ritme van muziek worden beweging, spraak en cognitie (concentratie, geheugen, coördinatie) gestimuleerd. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van symbolen op het bord. Omdat er tijdens het oefenen verschillende zintuigen (spraak, gehoor, zicht, gevoel) tegelijk worden geactiveerd, worden veel verschillende hersengebieden aan het werk gezet.

Zo houden we onze hersenen fit!

Binnenkort dus op het programma van Ter Burg, we houden jullie op de hoogte!

We een Oud Vlaamsch woordenboek aan het samenstellen zijn?

Op afdeling twee zijn de bewoners druk in de weer geweest om woorden uit het dialect van vroeger te verzamelen...

Het is ons plan om een Oud Vlaamsch dialect woordenboek te maken!

We hebben alvast veel plezier met het oprakelen van al die oude woorden, ken je deze nog?

- Foururepaltou
- Kazakin
- Astracan
- Minne
- Pellerine
- Vizon



Of wat dacht je van deze?

- Zeveraer
- Broebelaer
- Froesjelaer
- Lawaitmoeker
- Loeubbe

En hebben jullie de “sleur tegen mijn gilet” dans wel eens gedanst?

Als jullie nog woorden in het vroeger dialect hebben mag je ze altijd doorgeven aan Natascha!

Wij een artistieke medewerker in huis hebben?

Shireen Vanroelen is een creatieve duizendpoot met een achtergrond in grafisch ontwerp.

Haar talent reikt verder dan het digitale domein, ook met verf en diverse materialen brengt ze prachtige creaties tot leven.

Naast haar rol als woonleefbegeleider bruist Shireen van ideeën en laat ze haar artistieke flair schitteren.

Speciaal voor deze kersteditie heeft ze de ramen in de leefruimtes en het Café omgetoverd tot sfeervolle “kerstramen”.

Hierbij een overzicht van haar kunstwerken:





We een een grote aanwervingscampagne op poten hebben gezet?

De afgelopen maanden kon je bussen spotten met op hun achterrait een grote sticker met reclame voor Ter Burg. Verder zijn er ook broodzakken verdeeld bij verschillende bakkers in Zaventem waar ook een aanwervingsboodschap op te zien was.



De hobbyclub dit jaar € 300 heeft opgehaald met de verkoop van hun kaarten? Dit bedrag hebben ze geschonken aan Ter Burg.

Bedankt!

Café Ter Burg vanaf januari 2025 terug alle dagen open is?

Dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers is ons café vanaf januari opnieuw elke dag open!

Kom je binnenkort ook een kijkje nemen?





OUDEREN IN FOCUS

Vlozo roept op tot vaccinatie tegen RSV bij ouderen

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), de koepel van private woonzorgcentra, heeft beleidsmakers opgeroepen om meer in te zetten op preventie en vaccinatie bij ouderen. Vlozo vraagt bovendien meer aandacht voor RSV bij ouderen. Bron: BELGA

RSV, ofwel respiratoir syncytieel virus, veroorzaakt luchtweginfecties bij patiënten. Vooral bekend is dat jonge kinderen ernstig ziek kunnen worden en zelfs in het ziekenhuis kunnen belanden, maar ook de oudere populatie kan er ernstige hinder van ondervinden. 11 procent van de ouderen die voor RSV wordt opgenomen in het ziekenhuis, overlijdt aan de gevolgen van het virus. Het aantal doden door RSV-infecties wordt ingeschat op 76.600 wereldwijd, waarvan 22.000 doden bij personen van 70 jaar en ouder.

Sinds kort wordt het preventief RSV-medicijn Beyfortus voor baby's terugbetaald. Vanaf januari 2025 treedt een terugbetaling voor zwangere vrouwen die tijdens het RSV-seizoen bevallen. Voor ouderen bestaan er ook vaccins, maar is er geen terugbetaling voorzien.

Jaarlijks 17 miljoen euro

“We vragen dat er ook een terugbetaling komt voor ouderen”, zegt Vlozo-gedelegeerd bestuurder Johan Staes. “Volgens onze berekeningen zou dit jaarlijks neerkomen op een kost van 17 miljoen euro. Maar preventieve zorg kan de kosten voor chronische aandoeningen met 20 procent verminderen, wat overeenkomt met een jaarlijkse besparing van 5 miljard euro.”

Vlozo pleit daarnaast voor een jaarlijkse vaccinatieschema voor volwassenen, waar, behalve RSV-vaccinaties, ook vaccinaties voor virussen als griep of Covid-19 in voorkomen. “Het aantal ademhalingsaandoeningen neemt elk jaar toe”, stelt Staes. “Ook de gezondheidsproblemen die samen voorkomen bij ouderen neemt toe: dat zet druk op het zorgpersoneel. Preventief vaccineren is niet alleen een gezondheidskwestie, maar verlicht ook de druk op zorgverleners.”

Woensdagavond stelt Vlozo haar nieuwe paper over het thema voor in woonzorgcentrum De Kouter in Oud-Heverlee.

Bron: Nieuwsblad. (2024). Vlozo roept op tot vaccinatie tegen RSV bij ouderen. Opgeroepen op 11 december 2024, van Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20241211_91527194

Denkplezier

Naast ieder **'koud'** spreekwoord staat een letter. Schrijf de juiste letter bij de juiste betekenis. De letters vormen van boven naar een onder een woord.



- M** Koud als een kikker
- K** Iemand een koud bad geven
- U** Iemand in de kou laten staan
- U** Koude rillingen krijgen
- O** Dat raakt mijn koude kleren niet
- L** Een koude douche krijgen
- E** Dit is een koud kunstje
- K** Van een koude kerstmis thuis komen



Betekeningen:

- Iemand onverwacht en onaangenaam verrassen, vaak met iets negatiefs of schokkends.
- Het kan je niets schelen of het interesseert je niet. Het laat je volledig onverschillig.
- Iets heel onaangenaam of eng vinden, waardoor je letterlijk of figuurlijk rillingen over je rug voelt gaan.
- Teleurgesteld worden of met lege handen terugkomen, zonder het verwachte resultaat of succes.
- Een plotselinge, onaangename ervaring of schok, vaak omdat verwachtingen niet worden waargemaakt.
- Iets heel eenvoudig om te doen, zonder enige moeite of inspanning.
- Iemand zonder hulp of steun achterlaten, vooral in een lastige situatie.
- Iemand die emotioneel, ongevoelig of afstandelijk is.

Kiezen jullie mee het woord van Ter Burg 2024?



Afgelopen weken konden de mensen in Vlaanderen stemmen voor het kinderwoord, het tienerwoord en het algemeen woord van het jaar 2024.

Dit waren de winnende woorden:

Kinderwoord: **GLAMOUR**

betekent "stijlvol"

Tienerwoord: **NONCHA**

betekent "nonchalant, zorgeloos, relaxed"

Algemeen woord: **HANGMATBELEGGEN**

betekent "passief beleggen door te investeren in indexfondsen en trackers"

Nu is het aan jullie.

Jullie mogen het "**Plat Vloms**" woord van Ter Burg 2024 kiezen.

- Moumbakkes
- Inkel
- Caspouchère
- Veuschoeit
- Staminee
- Talloor
- Soeitjei
- Tikkenaaike
- Nen annekesnest
- Jummenas
- Briké
- Seuseke



Omcirkel jouw voorkeur en steek deze pagina in de grote doos bij Danuta aan het onthaal.





WZC Ter Burg
Leuvensesteenweg 653, 1930 Zaventem



02 759 79 44



info@terburg.be

